



Vernieuw de klasbib!

Lezen is leerrijk

Lezen is gezellig

Lezen is rijmen en dichten

Lezen is grappig

Lezen is ... zoveel!

Lezen...

Lezen helpt kinderen ontwikkelen. Kleuters kijken, wijzen, benoemen, vertellen en luisteren. Vanaf het eerste leerjaar gaan de kinderen ook zelf aan de slag. Kinderen die al vroeg kennismaken met boeken blijken taalvaardiger, kunnen sneller lezen en rekenen gaat iets vlotter.

Daarom starten we samen met de school een nieuw project: *Vernieuw de klasbib!*

In onze school lezen de kinderen elke dag. Boeken worden dus veel vastgepakt en verslijten al eens. Daarnaast is er behoefte aan meer variatie: makkelijk of moeilijk, een grappig boek of iets avontuurlijk of toch liever een wetenschapsboek...

Hoe werkt het?

Simpel: voor elk boek dat een klas krijgt, koopt de Vriendenkring er nog eentje.

- Elke leerkracht stelde een boekenlijstje op voor zijn/haar klas.
- Als er een gelegenheid is waarbij je 'iets' wil schenken aan de klas zoals een verjaardag, een bedanking van de leerkracht,... denk je even aan dit project.
- Je vraagt het klaslijstje op bij de leerkracht. Of heb je een eigen boekenidee? Tof! Check het even bij de leerkracht.
- Je schenkt het boek aan de klas.
- De Vriendenkring koopt ook een boek van de klaslijst.
- Ziezo, de klasbib wordt vernieuwd!

Goed om weten:

Ouders moeten zich niet verplicht voelen om hier aan deel te nemen. Dit is een geheel vrijblijvend idee.

Een vraag? Spreek ons gerust aan of mail vriendenkring.kiliaan@gmail.com

Alvast bedankt voor jullie aandacht,

De Vriendenkring van BS Kiliaan